



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 392/2024

**Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την Κυριακή τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου  
Ἀδελφότητος.**

17 Νοεμβρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς  
Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τὶς Πρεσβυτέρους καὶ τὶς Διακόνισσες,  
τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν  
Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ  
Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ  
Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες  
Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς  
Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως» (Λουκᾶ 10:37).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ἐθνικὴ μας Φιλόπτωχο  
Ἀδελφότητα καί, εὐκαιρίας δοθείσης, ἄς ξαναθυμηθοῦμε τὴν παροβολὴ τοῦ  
«Καλοῦ Σαμαρείτη», ἡ ὁποία διαβάστηκε τὴν περασμένη Κυριακὴ. Σὲ αὐτὴ  
τὴν παραβολή, ὁ Κύριος ἀπευθύνεται πρὸς κάποιον νομικό, ὁ ὁποῖος τὸν ρωτᾷ  
γιὰ τὴ σωτηρία, λέγοντάς του (καὶ μέσω αὐτοῦ σὲ ὅλους ἐμᾶς): «πορεύου καὶ  
σὺ καὶ ποίει ὁμοίως»! Γίνετε οἰκτιρμονες καὶ ἐλεήμονες! Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ  
νόημα τοῦ νὰ εἶσαι μέλος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος.

Τὰ κατὰ τόπους τμήματα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, μὲ χιλιάδες μέλη, ἀδελφές μας ποὺ ἐργάζονται καὶ διακονοῦν μὲ ἀγάπη ἀνιδιοτελῶς πρὸς τὸν πλησίον, ἔχουν μαθητεύσει ἄριστα στὰ πόδια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ κεντρικὸς σκοπὸς τῶν διακονιῶν αὐτῶν εἶναι νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ «Καλοῦ Σαμαρείτη», δείχνοντας τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, συμπονώντας ὅποιον ἔχει ἀνάγκη.

Ἄς τις στηρίξουμε, λοιπόν, στὴ διακονία τους πρὸς τὸν πλησίον, γνωρίζοντας ὅτι καλύπτουν ἓνα μεγάλο κενὸ στὴν κοινωνία μας. Ἔχουν βάλει τὸ λόγο τοῦ Κυρίου στὴν καρδιά τους καὶ τὸν κάνουν πράξη. Ἀκόμη καὶ ἂν δὲν μπορούμε νὰ εἴμαστε μαζί μὲ αὐτὲς στὴν πρώτη γραμμὴ, μπορούμε νὰ προσφέρουμε τὸν ὀβολό μας πρὸς ἐνίσχυσή τους, ὥστε νὰ ἔχουν τοὺς ἀναγκαίους πόρους γιὰ νὰ «πορευθοῦν καὶ νὰ ποιήσουν ὁμοίως». Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο συμπράττουμε μαζί τους, ὅπως καὶ μὲ τὸ Σαμαρείτη τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, καθὼς καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,



+Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος