



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΙΣ

CHRISTMAS 2024

Ίδον ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται νίόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουὴλ· δὲ ἐστιν μεθερμηνεύμενον Μεθ' ἡμάντον ὁ θεός. Ματθ. 1:23

«Ο ούρανός και ή γῆ, σήμερον ήνωθσαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον Θεός ἐπι γῆς παραγέγονε, και ἀνθρώπος εἰς ούρανούς ἀναβέβηκε». Ίδού, ὁ ἐνανθρωπήσας Τίος και Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου ἀνάμεσά μας. Ο Θεός κατήλθε στή γῆ για νά ἀναβιβάσει στό υψός του ούρανού τον ἀνθρώπο. Ἡλθε ὁ Κύριος για νά θεραπεύσει το μέγα τραύμα, τον ἀνθρώπο. Ἡλθε ὁ Κύριος για νά σωσει τον ἀνθρώπο από τον θάνατο, την ἀμαρτία και τον διάβολο. Ἡλθε ὁ Κύριος για νά φέρει την ειρήνη του ούρανου στόν ταφαγμένο κόσμο.

Μέ μετάνοια ἀληθινή, μέ ταπείνωση περισσή και καθαρῇ καρδιά ἀς προσευθούμε και ἐμεῖς δηπως οι ποιμένες πρός την Βηθλεέμ για νά συναντήσουμε τον τεχθέντα Κύριο. Άς προσεγγίσουμε τό μέγα μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως του Κυρίου μέ την συμμετοχή μας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας και στή Χάρη του Θεοῦ. Και ἀς προσευχθούμε από καρδιάς ὁ ἐν σπηλαιώ γεννηθείς Κύριος νά καταπαύσει τούς δαιμονικούς πολέμους και νά χαρίσει ειρήνη στις καρδιές των ἀνθρώπων.

Καλά Χριστούγεννα και εὐλογημένο τό νέον ἔτος 2025

“Behold, the virgin will conceive and bear a son, and they will call his name Emmanuel” (which means “God with us”). Matthew 1:23

“Heaven and Earth have been united today, now that Christ has been born. Today God has appeared on Earth, and Man has ascended to the Heavens.” Behold, the Incarnate Son and the Logos of God the Father, our Lord, Jesus Christ, the Savior of the world is in our midst. God has descended to Earth so that He may raise Man to the heights of Heaven. The Lord has come to heal Man of his great wound. The Lord has come to save Man from Sin, death, and the devil. The Lord has come to bring the peace of Heaven to a troubled and distressed world.

With true repentance, with abundant humility, and with a pure heart, let us journey, like the Wisemen of old, to Bethlehem so that we may greet our Newborn Jesus. Let us approach the great Mystery of the Incarnation of our Lord by participating in the Holy Sacraments of our Church, and in the joy of God. And let us pray with all our hearts that our Lord, who was born in a cave, may bring an end to demonic wars and grant peace to the hearts of all Mankind.

Merry Christmas and a blessed New Year 2024!

With Paternal Love and Blessings in Christ, the Newborn King,

*Metropolitan Agostos
APOSTOLOS*

Metropolitan of New Jersey